

KSACTUA

HET PLEZANTE
KRANTJE VAN
KSA WAREGEM

29 MAART 2014 - JAARGANG 1 NUMMER 5

vind ons op facebook: K.S.A. Waregem of op onze site: www.ksawaregem.be voor meer informatie en foto's!



TEKST: LIZA CALLENS
LAY-OUT: MIRA SABBE

IN SAMENWERKING MET ALLE LEDEN EN LEIDERS VAN KSA WAREGEM

KSActua is het maandelijks krantje van KSA Waregem. Het wordt meegegeven aan de leden elke laatste zaterdag van de maand en verder wordt het naar alle ouders doorgemailed. Kom alles te weten over aankomende evenementen en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes! Wij zijn steeds op zoek naar leuke verhalen en mooie tekeningen, dus twijfel zeker niet om leidsters Mira en Liza aan te spreken, wij appreciëren alle medewerking en tips!

10
MEI

Aankomende evenementen

Op zaterdag 10 mei vindt onze jaarlijkse verkoopactie plaats. Van 9u tot 12u trekken we de straat op om pannenkoeken, nee, sorry, WC-ROLLEN te verkopen!

Alle leiders en leden zullen er samen op uit trekken om zoveel mogelijk WC-rollen te verkopen. Kom zeker af! Hoe meer we verkopen, hoe voordeliger het kamp zal zijn! Heb je ook zelf al WC-rollen verkocht? Vergeet dan zeker niet ten laatste op 19 april jullie strookje (terug te vinden op de brief die werd uitgedeeld en door gemailed) af te geven aan één van de leiders. **VOOR ÉÉN KEER DE POT OP MET KSA WAREGEM!**



28
MAART

Er is er één jarig, hoera, hoera!

Onze penningmeester Arne Janssen wordt maar liefst 23 jaar op 28 maart, dat moet gevierd worden!



Wat was me dat?! Beursfuif 9!

Op 22 maart was het dan eindelijk zover! BEURSFUIF 9! Na maanden van vergaderen, promotie maken en kaarten verkopen was het vorige week eindelijk tijd voor ons groot feest.

Meer dan 1500 mensen kwamen in de Expo van Waregem meedansen op de beats van Mad Venture (de dj groep van onze eigen leider Mathieu!), Lisa Smolders, TLP en Bock&Balls! Het dak ging er bijna af en niettegenstaande het feit dat Essevee niet naar huis ging met de beker diezelfde avond, liet niemand dit aan zijn hart komen en feestten we allen samen tot in de vroege uurtjes!



Plezier in Leisele

In februari trokken we met z'n allen naar Leisele voor een fantastische tweedaagse!



DE DAG BEGON STEVAST MET OCHTENDGYMNASTIEK OM DE SPIEREN LOS TE MAKEN!



DE HELE DAG WAREN ER PER BAN LEUKE ACTIVITEITEN...



...EN TUSSENDOOR WERD ER GERAVOT IN DE MODDER!





HET PYJAMAFEESTJE WAS EEN SCHOT IN DE ROOS!



**HET ETEN WAS HEEL
LEKKER! BEDANKT DRIES,
ROB EN ARNE!**



**HET MOOIE WEER EN DE BLIJE
GEZICHTEN MAAKTEN ER EEN
WEEKEND VAN OM NOOIT TE VERGETEN!**



Raadsel van de maand

Wat is wit, groeit in de tuin en ontploft af en toe?

een boomkool



Feit van de maand

Op de eerste zondag van maart zijn alle leiders heel erg braaf geweest. Ze verzamelden al heel vroeg aan de KSA-lokalen om een grote opkuisdag te houden. Dit opkuismoment was een groot succes.

Alle leiders staken de handen uit de mouwen en zo werden onder meer de grote zaal, de inkom, de toiletten en het kuiskotje grondig gepoetst. Ook het terras boven moest eraan geloven en werd grondig geveegd en geschuurd. Het leiderslokaal ten slotte, werd niet alleen met veel toewijding gekuist, het kreeg ook een metamorfose.



Weetje van de maand

De leiders kregen vorige week een leuke verrassing in de bus!

Leidsters Mira (kabouters) en Liza (Pagadders) staan deze maand op de cover van het West-Vlaamse leidingstijdschrift 'Golfslag'!



Leider zijn is echt fijn!

Als leiders van deze jeugdbeweging spenderen wij een groot deel van onze vrije tijd aan vergaderen, decors opbouwen, leiding geven, de lokalen proper houden en dergelijke meer. Gelukkig krijgen we heel veel appreciatie van de leden en vriendschap van de medeleiders, wat alles heel plezant maakt en heel graag staan wij dus elke zaterdag paraat. Wat echter ook een bron van blijdschap en gigantische lachbuien is, zijn uitspraken van sommige leden en leiders. Hieronder kunnen jullie enkele van de betere lezen van afgelopen maand. Geniet! :-)

👤 "Wat is de hoofdstad van Barcelona nu ook alweer? Rome?"
Niet helemaal juist, *Mehdi (Knapen)*, niet helemaal juist...

👤 Volgens *leider Mathieu (Knapen)* spelen we vanaf nu één tegen 100 en niet meer één tegen allen en wisselgeld heet vanaf nu enkel geld, Mathieu has spoken!

👤 "Een blok aan je been" betekent niet dat je in het gips zit, hé *leidster Margot (Jongknapen)*?

👤 "Het grote fluovestjesspel? Nee, dat ken ik niet!" Succes *Yorick (Jonghennieuwers)*!

